



## **Από τη Δομή Συσσιτίου του Προγράμματος κατά της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων στο Συσσίτιο του Ελαιώνα.**

Όταν τον Αύγουστο 2015 ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Υπουργείου Εργασίας προς τους φορείς που παρείχαν υπηρεσίες φιλοξενίας αιτούντων άσυλο με τη χρηματοδότησή του, να αναζητήσουμε από κοινού λύσεις στο πρόβλημα των αστέγων προσφύγων, ξέραμε ήδη ότι η Δομή Παροχής Συσσιτίου του προγράμματος κατά της φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων δεν θα συνέχιζε τη λειτουργία της: η μικρή προσέλευση ενδιαφερομένων που να πληρούν τα κριτήρια του θεσμικού πλαισίου του προγράμματος (βλ. περισσότερα στο [nostosathens.gr](http://nostosathens.gr), όπου και απολογισμός των αποτελεσμάτων της λειτουργίας της Δομής, Φεβρουάριος – Ιούλιος 2015), καθιστούσε τη συνέχιση της αδύνατη.

Ξέραμε επίσης ότι την ίδια στιγμή χιλιάδες πρόσφυγες στην Αθήνα βρίσκονταν σε πλήρη αδυναμία να καλύψουν ακόμη και τις στοιχειώδεις ανάγκες της επιβίωσής τους. Προτείναμε λοιπόν στο Υπουργείο Εργασίας την αξιοποίηση της υποδομής και του εξοπλισμού που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα κατά της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων, αλλά και της γνώσης και της εμπειρίας που απέκτησαν οι εργαζόμενοι/ες - έμμεσα ωφελούμενοι της Δομής του Συσσιτίου, στο πρόγραμμα σίτισης του Ελαιώνα.

Έτσι, εδώ και τρεις μήνες, 9 από τα 12 άτομα που δούλευαν στη Δομή του Συσσιτίου και ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας, δουλεύουν για τη σίτιση των φιλοξενούμενων στον Ελαιώνα, παρασκευάζοντας καθημερινά κατά μέσο όρο 500 γεύματα, αξιοποιώντας χορηγίες και δωρεές, οργανώνοντας αποθήκες τροφίμων και πρώτων υλών. Κι όλα αυτά, χωρίς να χρεωθεί ξανά το ελληνικό δημόσιο με κόστος εξοπλισμού και υποδομών.

Το πρόγραμμα «Δομή φιλοξενίας ευπαθών ομάδων νεοεισερχόμενων υπηκόων τρίτων χωρών» υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, Τμήμα Προστασίας Ευπαθών Ομάδων Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο.