

## **Απάντηση στην ανακοίνωση των ΣΒΕΜΚΟ και ΕΣΕΑ/28-01-2015 για μας.**

Έφτασε σήμερα στα χέρια μας ανακοίνωση του Σωματίου Βάσης Εργαζομένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και της Ελευθεριακής Συνδικαλιστικής Ένωσης Αθήνας (από δω και κάτω ΣΒΕΜΚΟ και ΕΣΕΑ) σε βάρος μας. Αφού πρώτα αναρωτηθήκαμε γιατί δεν μας την έστειλαν οι ίδιοι και μιας και απαξίωσαν να μάθουν και τη δική μας άποψη για όσα αναφέρουν, σκεφτήκαμε, εργαζόμενοι/ες και διοίκηση (η οποία, υπενθυμίζουμε, είναι αιρετή...), να την πούμε μόνοι μας. Ζητάμε επίσης από τους/τις συναδέλφους του Σωματίου να αναρτήσουν και τη δική μας θέση στο ίδιο σημείο με τη δική τους, καθώς και να μας διευκολύνουν στέλνοντάς την σε όσες διευθύνσεις έστειλαν και τη δική τους, συμβάλλοντας έτσι στον δημόσιο διάλογο αλλά και δείχνοντας έμπρακτα ότι δεν συμμετέχουν, ηθελημένα ή αθέλητα, στη δυσφήμιση της δουλειάς και του έργου που 20 χρόνια τώρα προσφέρει ο ΝΟΣΤΟΣ.

Πρώτα απ'όλα, λοιπόν, να δηλώσουμε ότι δεν είμαστε «επιχείρηση» και επομένως, σύμφωνα με κάθε ορισμό που γνωρίζουμε, δεν είναι δυνατόν να «εκμεταλλευτούμε» κανέναν εργαζόμενο γιατί απλούστατα δεν υπάρχει ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής-εργοδότης που να εκμεταλλεύεται την αξία που παράγει η εργασία μας, αυτό που οικονομολόγοι συγκεκριμένης κατεύθυνσης ονομάζουν υπεραξία (αν είστε του «φιλελεύθερου παραδείγματος», αλλάξτε τους όρους, πάλι το ίδιο θα λένε...). Αυτή είναι βεβαίως και η ουσία του θέματος: έχουν ή δεν έχουν οι πολίτες το δικαίωμα (για μας, την υποχρέωση), δημιουργώντας συλλογικότητες, να κάνουν πράξη όσα οραματίζονται για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και της κοινωνικής αδικίας; Πόσο μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν το δικαίωμά τους αυτό όταν κάθε τέτοια προσπάθεια σπλώνεται και συκοφαντείται, από διαφορετική πλευρά κάθε φορά και ανάλογα με την πολιτική συγκυρία; Στην προκειμένη, ο μόνος τρόπος για να σταθεί η κατηγορία της εργασιακής εκμετάλλευσης που μας απευθύνουν οι συνάδελφοι του ΣΒΕΜΚΟ και της ΕΣΕΑ είναι να μετατραπούμε σε «επιχείρηση». Έλα όμως που δεν είμαστε...

Με την ευκαιρία, μιας και ψάξατε το site μας, θα είδατε, πιστεύουμε ότι έχουμε σταθερή και αταλάντευτη θέση υπέρ της αξιολόγησης και του ελέγχου κάθε χρηματοδοτούμενης δράσης, είτε πρόκειται για τον οβολό των μελών των Ποντιακών Σωματίων που στηρίζουν την ύπαρξή μας είτε πρόκειται για τα λεφτά των φορολογουμένων όλης της Ευρώπης (των Ελλήνων συμπεριλαμβανομένων...) που χρηματοδοτούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα είτε πρόκειται για το πακέτο μακαρόνια που αφήνει ο γείτονας στην πόρτα του Ξενώνα... Όλοι και όλες όσοι εργάζονται ή εργάστηκαν στο Νόστο ξέρουν πολύ καλά ότι φτύσαμε αίμα για να έχουμε συστήματα που καταγράφουν και αποδεικνύουν ακριβώς αυτό. Μέχρι και το ΣΔΟΕ το ξέρει (παραπέμπουμε στο site και πάλι). Και πάλι, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι που επιλέγουμε να χρηματοδοτούμε τις δράσεις μας αποκλειστικά μέσα από προγράμματα που και διαγωνιστική διαδικασία προϋποθέτουν και σε πολλαπλούς ελέγχους υπόκεινται και όχι με αδιαφανείς αναθέσεις. Μήπως τελικά η επιμονή μας αυτή είναι το πρόβλημα κάποιων;

Και για να έρθουμε στο «δια ταύτα»: καταλαβαίνουμε, πίσω από τις γραμμές (γιατί συγκεκριμένη αναφορά δεν είδαμε), ότι το κείμενο που διακίνησε το ΣΒΕΜΚΟ και η ΕΣΕΑ



αναφέρεται στα προγράμματα κατά της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας. Μια απλή ανάγνωση της Πρόσκλησης του Υπουργείου αλλά και οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου του Υπουργείου θα σας έδειχνε ότι το 80% της χρηματοδότησης αφορά τους μισθούς των εργαζομένων σε κάθε Πρόγραμμα που μάλιστα προσλαμβάνονται ειδικά γι' αυτό. Ελπίζουμε ότι αυτή η αναφορά αρκεί ως απάντηση στα ερωτήματα τύπου «πού πήγε η χρηματοδότηση» του Δημοτικού Λαχανόκηπου. Όσο για το αν ο ΝΟΣΤΟΣ έλαβε ποτέ αδικαιολογήτως το υπόλοιπο 20%, θα πρέπει να μας περνάτε για τρελούς για να πιστεύετε ότι θα κάναμε ποτέ κάτι τέτοιο. Σταματάμε εδώ γιατί ο,τιδήποτε άλλο θα ήταν προσβολή και δεν πιστεύουμε ότι θέλετε να μας προσβάλετε. Τώρα, για τους «δημόσιους χώρους και αποχωρητήρια» που καθαρίζουν εργαζόμενοι, τους «αναλώσιμους εργαζόμενους», τον «αυταρχισμό» και άλλα αναπόδεικτα γραφικά, πραγματικά, μας ξεπερνάει οποιαδήποτε απάντηση... Δεν αντέχουμε όμως στον πειρασμό και θα το πούμε και πάλι: τα ένσημα του ΙΚΑ κάθε εργαζόμενου αυτής της χώρας βρίσκονται αναρτημένα στο internet. Θα περιμέναμε λοιπόν από ένα σωματείο εργαζομένων, ειδικά όταν πρόκειται για το επίδομα ανεργίας, να συμβάλουν ώστε οι διαδικασίες του ΟΑΕΔ να γίνουν πιο εύκολες για όσους χάνουν τη δουλειά τους και να υποδείξουν στον ΟΑΕΔ πώς να κάνει τη ζωή των ανθρώπων (ανέργων και εργαζομένων στον ΟΑΕΔ) πιο εύκολη και όχι το αντίθετο...

Κατά τα άλλα, πραγματικά μας εντυπωσιάζει η χρονική στιγμή που διαλέξατε: πιστεύετε άραγε ακόμη ότι η σημερινή ελληνική κοινωνία είναι διατεθειμένη να ανεχτεί μικρο-πολιτικά παιχνίδια και σκοτεινές σκοπιμότητες; Εμείς αντίθετα ελπίζουμε και δεν φοβόμαστε. Α, και καλωσορίζουμε τους ελέγχους...

Η Ομάδα του Νόστου

ΥΓ. 1 : Δεν καταλαβαίνουμε γιατί αποφασίσατε να εκθέσετε τόσο τη συνάδελφο που από τη μια ήθελε να παραιτηθεί και από την άλλη να πάρει επίδομα ανεργίας. Επίσης δεν καταλαβαίνουμε γιατί εκθέσατε τους συναδέλφους που δουλεύουν στον Λαχανόκηπο που αναφέρετε στο κείμενό σας: τελικά, κατά τη γνώμη σας, θα κάνουμε καλά αν προστατεύσουμε τους μισθούς τους και τη δουλειά που πραγματικά έκαναν ή μήπως πρέπει να τους επιστρέψουν ως «αχρεωστήτως καταβληθέντες»;

ΥΓ.2: Γιατί άραγε «ο συνεργαζόμενος Δήμος δεν απάντησε ποτέ στις καταγγελίες των εργαζομένων και ωφελουμένων σχετικά με τη μη υλοποίηση του έργου» κατά τα λεγόμενα του ΣΒΕΜΚΟ και της ΕΣΕΑ; Μήπως γιατί «η υλοποίηση του έργου» αφορά μόνον τον Λαχανόκηπο που έπρεπε ο ίδιος ο Δήμος να παραχωρήσει;