



ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος

Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα 106 83

Τηλ 210 88 15 310 Fax: 210 52 21 950

Email: nostos@ath.forthnet.gr Website: www.nostos.org.gr

Αθήνα 25/09/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με κατάπληξη και οργή βλέπουμε να συνεχίζεται η επίθεση συγκεκριμένων πολιτικών χώρων σε ανθρώπους και οργανώσεις που επιμένουν να θεωρούν τον εαυτό τους ενεργό πολίτη και να δραστηριοποιούνται υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης και της καταπολέμησης των ανισοτήτων.

Τελευταίο κρούσμα η επιμονή βουλευτή του κόμματος των ΑΝΕΛ εναντίον του ΝΟΣΤΟΥ, μιας κοινωνικής υπηρεσίας που παράγει, κατά γενική ομολογία, χρήσιμο έργο υπέρ των λιγότερο προνομιούχων συμπολιτών μας από το 1995 μέχρι σήμερα, που έχει δημιουργηθεί από τοπικά ποντιακά σωματεία και διοικείται από εκλεγμένους εκπροσώπους τους για να εκφράσει με την δράση της την αντίληψη των ίδιων των μελών της για την κοινωνική πολιτική και την πρόνοια, ελέγχεται δε ποικιλοτρόπως και για το τελευταίο ευρώ που χρησιμοποιεί.

Αναγκαζόμαστε λοιπόν για άλλη μια φορά να επαναλάβουμε πράγματα που κάθε βουλευτής θα μπορούσε να ξέρει αν απλώς ρωτούσε τις αρμόδιες κάθε φορά υπηρεσίες ή αν χρησιμοποιούσε πλήρως τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της «Διαύγειας».. Παράλληλα, είναι τουλάχιστον υποκριτικό από τη μια το κράτος να προσκαλεί φορείς και οργανώσεις να πάρουν μέρος σε ευρωπαϊκά προγράμματα – τα οποία, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά, έχουν στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και της κοινωνικής ανισότητας- και από την άλλη πλευρά, να υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι κάνουν ότι δεν ξέρουν τι είναι και γιατί υπάρχουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, όταν η ίδια η Βουλή ψηφίζει το θεσμικό πλαίσιο που τα ορίζει. Αν το κίνητρο είναι η αφέλεια ή η σκοπιμότητα, ας το κρίνει ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Η αντικειμενική πραγματικότητα όμως παραμένει:

1. Ο ΝΟΣΤΟΣ δεν έχει λάβει ποτέ επιχορήγηση από κανέναν. Λειτουργεί χάρη στην αυτοθυσία και τη διάθεση προσφοράς των μελών του. Κάθε δράση που έχει υλοποιήσει στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταποκρινόταν σε αντίστοιχη πρόσκληση των αρμόδιων εθνικών ή ευρωπαϊκών αρχών και έχει



ελεγχθεί και αξιολογηθεί μέχρι στιγμής **μόνον θετικά** από τις ίδιες αρχές. Είναι πάγια θέση μας και το υποστηρίζουμε εμπράκτως ότι το όφελος από τα ευρωπαϊκά προγράμματα πρέπει να φθάνει στον τελικό αποδέκτη τους, στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, χωρίς να χάνεται ούτε δεκάρα στο δρόμο.

2. Δυστυχώς για μας, η βουλευτής αναφέρεται σε «εκταμιεύσεις» που είτε δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη είτε αφορούν υποχρεώσεις του δημοσίου απέναντί μας. Αν έκανε τον κόπο να ψάξει λίγο βαθύτερα τα πράγματα, όπως έχει κάθε δικαίωμα αλλά κυρίως υποχρέωση να πράξει, θα ήξερε ότι τα ποσά στα οποία αναφέρεται

(α) προορίζονται **σε ποσοστό 97%** για τις αμοιβές των ανέργων που συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα των δήμων και δεν έχουν εκταμιευθεί ακόμη, εκτός βέβαια αν η ίδια πιστεύει ότι δεν πρέπει να εκταμιευθούν.

(β) αφορούν προγράμματα που έκλεισαν από το 2011. Δεν απορεί όμως η βουλευτής που ένα πρόγραμμα που εκτελέστηκε δύο χρόνια πριν, αποπληρώνεται τώρα; Αντίθετα με όσα συμβαίνουν, θα περιμέναμε να μας δώσει συγκαρητήρια γιατί φέραμε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις στη χώρα, καλύψαμε πραγματικές ανάγκες, πραγματικών ανθρώπων, συμβάλαμε στην κοινωνική συνοχή και τέλος, αναλάβαμε μόνοι μας το κόστος μέχρι να θυμηθεί το ελληνικό δημόσιο να καλύψει τις υποχρεώσεις του.

3. Όπως απαιτεί ο νόμος για σωματεία και συλλόγους, ο οποίος διέπει τα όργανα διοίκησής μας, οι πρόεδροι και τα μέλη των Δ.Σ. εκλέγονται. Ενίοτε επίσης παραιτούνται, ιδίως όταν έχουν αρκετή ευαισθησία για να θίγονται όταν διακρίνουν ότι η προσωπικότητα και η δράση τους κινδυνεύει να γίνει βορά μικροπολιτικής εκμετάλλευσης. Όταν παραιτούνται, αντικαθίστανται, όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο. Οι υποχρεώσεις της θέσης – στην περίπτωση μας του νομίμου εκπροσώπου του φορέα- μεταφέρονται στο επόμενο πρόσωπο που την αναλαμβάνει. Και επειδή λοιπόν κάποιος έχει την απρονοησία ή το θάρρος να επιμένει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του «υπολόγου» για τα ευρωπαϊκά προγράμματα *επειδή εκλέχτηκε ως Πρόεδρος του Νόστου*, βρίσκεται να κατηγορείται ότι έβαλε τα λεφτά στην τσέπη του, *όταν είναι απολύτως σαφές ότι δεν μπορεί να το κάνει*.

Εκτός αν αυτό που επιδιώκουν οι συγκεκριμένοι κύκλοι είναι να στοχοποιείται όποιος ασχολείται με τα κοινά και δεν συμφωνεί μαζί τους.